

Som arrangörer får vi frågan...

Vem är personen som har gett oss tävlingens namn?

Peo var en person som brann för westernridningen och kallade sig själv för "ambassadör". För oss som har varit med länge inom westernridningen, är han sedan många år saknad och har lämnat ett stort tomrum efter sig, då han gick bort alldeles för tidigt (2010).

Vi vill hålla hans minne som en god ambassadör för sporten vid liv genom tävlingen som bär hans namn. Peos dotter Emelie och hennes bröder vill dela med sig några ord som de skrev till oss (2018), då de inte har möjlighet att närvara med oss på plats:

The western way

Björnared var en fristad där alla var välkomna. Hos Peo/pappa spelade det ingen roll om det var din första ridlektion eller om du var erfaren senior. På Björnared fanns inga begränsningar, inga hinder utan rätt häst för just dig. Peo/pappa brukade säga att " här på Björnared gör man inte fel, bara lite annorlunda" när det gäller ridningen och inläring.

Alla hästar är olika och har en egen personlighet, en stor del av Peos/pappas framgång var att hitta rätt passion för rätt häst och byggde vidare på det. Oavsett om det var en skogsmulle eller cutting mästare. Samma gäller människorna som red och tränade hos honom. Han drev sina ryttare och utmanade dem att vara sitt bästa jag, visa framfötterna och hitta sin egen passion. Många duktiga ryttare har någon gång varit på Björnared för att känna på gemenskapen, lyssna på musiken, äta den berömda cowboygrytan och uppleva livet som modern cowboy. Pappas stora passion var westernridning och att få vara just en cowboy.

Vi i familjen Ejderhall är tacksamma för alla som är delaktiga i att hålla pappas minne vid liv och driver hans stora passion vidare.

Tack.

Mycket nöje, Emelie Ejderhall